



MARANGOZ

DURSUN

dürüstük

Elif Emine BALCI



Marangoz Dursun yıllarca çalıştığı işyerinde emeklilik hakkını kazanmıştı. Patronu müteahhit Ahmet bey, yirmi beş yıldır yanında çalışan işçisinin emeklilik ikramiyesini hazırlayınca onu yanına çağırdı.



Tazminatını alan marangoz Dursun çok mutlu oldu. Yıllarca bu hayal ile çalışmıştı. Patronu ondan son kez bir ev yapmasını rica etti. Marangoz gönülsüzce bu işi kabul etti. Parasını da almıştı. Bu işi çabucak bitirip, ayrılmak istiyordu.



Patronun kendisini kontrol etmemesini fırsat bilerek, basit malzemelerle baştan savma bir işçilik yaptı. Mesleğine böyle son vermek ne büyük talihsizlikti!

Artık evin işi bitmişti. Patrona haber vermek için gittiğinde, Ahmet bey çekmecesinden çıkarttığı anahtarı, Dursun'a uzatarak:



-“Bu ev senin! Yıllarca yaptığın hizmet karşılığı benden sana hediye” dedi.

Marangoz neye uğradığını şaşırıyor

Ve çok utandı!

Yaptığı evin kendi evi olduğunu
bilseydi...

BÖYLE Mİ YAPARDI?

Hayata
bir çivi
çakar,



bir duvar
dikersiniz!



bir tahta
koyar

SİZ DE BİR MARANGOZSUNUZ !

**Ve
yaşayacağınız
evi inşa
edersiniz !**



Yaptığımız dođrularla ve yanlışlarla geleceđimizi kendi ellerimizle kurarız.



Zaman zaman yaptığımız işe, elimizden geldiđi halde gerekli özeni göstermeyiz.



Bu özensizlik ve hile geleceđimizi kötü etkiler.



Keşke şöyle yapmasaydık, böyle yapmasaydık, dürüst davransaydık, dođru davransaydık deriz.



Ancak son pişmanlık fayda vermez.

DÜRÜSTLÜK HAYATTA Kİ EN BÜYÜK KAZANCIMIZDIR!